

Der ligger en vittighedstegning på Facebook. Den forestiller en mor, der går med sin lille dreng i hånden. Han spørger: "Mor, hvorfor er der krige?" Og hun svarer: "Fordi vi bliver styret af en lille gruppe psykopater, der ejer bankerne og kontrollerer regeringer og medier. De finansierer begge sider af krigen, fordi de tjener på dem, og de skaffer sig befolkningens opbakning via propaganda gennem medierne."

Sådan!

Så kort kan det siges. Men jeg vil alligevel gerne uddybe hendes forklaring lidt. For det er vigtigt, at man virkelig forstår, at Uden Sandhed får vi Ingen Fred.

Medierne skal holde øje med magten. De skal være demokratiets vagthunde. Og de skal fortælle os sandheden. Men det gør de bare ikke. I hvert fald ikke

altid. Fordi den *egentlige* magt ejer dette storslåede propagandaapparat og bestemmer hvad, der skal gentages igen og igen og hvad, der er tabu.

Magtelisten består af en gruppe tæt forbundne multinationale selskaber, der styrer de informationer, der kommer ud.

I 1961, advarede USA's daværende præsident, Dwight D. Eisenhower, i sin afskedstale om et "enormt militært kompleks og en kæmpe våbenindustri," der var den egentlige, skjulte magt bag USA's politiske beslutninger.

Det er denne magt, der ustandseligt igangsætter krige og forlænger dem i det uendelige. USA er i uafbrudt krig. Det betyder død og ødelæggelse for millioner, men det betyder også en konstant strøm af profit til firmaer, der producerer alt fra ubemandede droner til støvler og tørklosetter.

Milliardkontrakter er f.eks. netop indgået mellem den danske våbenindustri og Lockheed Martin, der som bekendt producerer de angrebsfly, vores politikere så gerne vil ha'.

"Jamen, hvorfor skal vi ha' dem", spørger vi, som den lille dreng, spørger sin mor.

"Fordi vi skal bekæmpe fjenden," lyder svaret.

Forunderligt nok opererer fjenden altid i områder med store olie, gas- eller uranforekomster. Eller hvor der skal trækkes rørledninger. Eller hvor opiumsmarkerne blomstrer.

Hvorfor forsøger medierne at få os til at tro på disse blodtørstige og korrupte magthavere, der står bag, og som er så fulde af løgn?

Kendsgerningerne er der jo, - beviserne er der. De er ubestridelige. Jeg skal nævne nogle af de mest åbenbare.

De løj for os om baggrunden for Vietnamkrigen. Det har daværende forsvarsminister Robert McNamara indrømmet.

De løj og lyver stadig om mordet på præsident Kennedy. Enhver kan se, at han blev skudt fra flere vinkler. Hans obduktionsrapport er stadig – nu over 50 år efter - forseglet.

Man løj om mordet på Martin Luther King. Det er for længst blevet bevist, at magtfulde kræfter stod bag.

I 60'erne og 70'erne blev en række terroraktioner udført af CIA og NATO i bl.a. Tyskland og Italien. Den blodigste var en bombeeksplosion, der dræbte 80 mennesker på Bologna Banegård. De påstod, det var den yderste venstrefløj, der stod bag. Men det var løgn!

De løj om Iraks masseødelæggelsesvåben.

Men løgneren blev gentaget i det uendelige i alle vestens medier. I dag er Irak i total opløsning.

”Jamen, vi troede jo,” siger Anders Fogh og Per Stig Møller... Eller også er der andre, der bestemmer.

Et stort, dansk rederi har f.eks. tjent 17 milliarder på at transportere våben for USA, og belønnes nu også med gigantiske olieindtægter fra Nordirak.

Sandheden er nok den kendsgerning, at Saddam Hussein ikke længere ville handle olien i dollars. Det skulle vise sig at være en dødssynd.

Den samme brøler begik Gaddafi. Så man skabte en krig i Libyen med endnu en løgn. Man hævdede, at Gaddafi var ved at planlægge folkemord på sit eget folk. Det var bare ikke sandt. Gaddafis egentlige forbrydelse var, at han ikke mere ville sælge Libyens olie i dollar. Men den såkaldte Petrodollar, er selve fundamentet under USA's magt. Så USA og NATO

igangsatte et mange måneders bombardement, der kostede 30.000 civile livet.

Medierne og politikerne hævdede, at angrebene var for at beskytte civilbefolkningen. I alle de vestlige medier, kaldes denne massakre en "humanitær intervention."

Da det før så velfungerende land var blevet sønderbombet og Gaddafi var blevet myrdet, konfiskerede USA 30 milliarder dollars fra Libyens Centrale Bank. - Se det har vi vist *heller* ikke læst om i dagspressen eller hørt om i Deadline.

Men den største løgn i vor tid er løgnen om 9/11. Den begivenhed, der er blevet brugt som påskud til at smadre det ene land i Mellemøsten efter det andet, og som derfor er årsag til de mange flygtninge, der nu søger tilflugt i Europa.

Det er tabu! Men medierne og magthaverne gentager historien om Osama bin Laden og de 19 flykaprere uden at have bragt et eneste bevis på, at den er sand. Jeg har selv bedt adskillige journalister, chefredaktører, politikere, to tidligere udenrigsministre og Danmarks Radios generaldirektør, om et bevis. Ganske forgæves. De skynder sig bort.

Danmarks Radio's ledelse erkender, at de aldrig har set nogle beviser, men "at de da stoler på de oplysninger, de får fra USA".... Undskyld, er der virkelig grund til det? George Bush løj f.eks. 935 i forbindelse med Irakkrigen.

Osama bin Laden blev udpeget som den ansvarlige af TV-stationen CBS allerede en halv time efter, at det første fly havde ramt World Trade Center. Man må sige, det var imponerende hurtigt opklaret! Og i løbet af få timer var alle vestlige mediers enslydende

forklaring den, at brændende flybrændstof fik bygningerne til at styrte sammen.

Det kan bare ikke lade sig gøre! Det er i modstrid med fysikkens love!

Der er tusindvis af mystiske omstændigheder i forbindelse med kampen mod terror, som enhver journalist burde kaste sig over.

Der er f.eks. masser af ubesvarede spørgsmål omkring terroraktionerne i London, Madrid og Paris. Fornylig kom det frem, at de to terror-anklagede fra Maratonløbet i Boston, viser sig at være uskyldige. Det afslører FBI's egne dokumenter. Den ene blev dræbt og den anden invalideret. So what...Shit happens. Pressen ignorerer det.

Den frie presses vigtigste grundregler om objektivitet og sandhed er sat ud af kraft. *Tavshedens love gælder* og *The show must go on*. Journalisternes

karrierer er ødelagte, hvis de stiller kritiske spørgsmål. For de ved det jo godt, ligesom et hvert skolebarn, der kan gå på nettet, ved det. En enkelt, ærlig journalist har sagt det lige ud: "Jamen, vi skal jo leve."

Imens forsøger man stædigt at affeje kolde fakta som tåbelige konspirationsteorier for at lukke munden på alle, der tvivler på det bullshit, de forsøger at bilde os ind.

Heldigvis vokser bevidstheden over hele verden og løgnene bliver afslørede én for én på facebook, på Youtube, på twitter,- på grafitti, på film og teater, i tegneserier, i litteratur og billedkunst. Og det *er* vores ansvar at afsløre krigs-spekulanterne. De er de stærkeste, - ja, men vi er de fleste! Vi *kan* afsløre dem, hvis vi vil.

På nettet ligger der et billede af Julian Assange med tape for munden. På tapen står der:

If the wars can be startet by lies, peace can be started by truth.

Eller sagt med vores eget motto: Uden Sandhed
Ingen Fred.